

125. Protest

18 oktober 2011

"De democratie, dat wat we hardnekkig democratie noemen, heeft niets meer met democratie te maken. We leven in een holle frase. We zijn gaandeweg een intolerante samenleving geworden, intolerant voor moslims, intolerant voor kunstenaars en vooral intolerant voor de ultieme minderheid: het individu; het individu wiens gedrag beïnvloed moet worden, en dat overal, zoals via uw pc, via de ov-chip en via de fiscus gecontroleerd moet worden. Met het individu' hebben we het kind met het badwater weggegooid, en het troebele bezinksel dat overbleef noemen we nog steeds democratie.

Als het leven van zijn waarde wordt beroofd, blijft alleen de waarde van het geld nog over. Zo hebben we uit de schaduw van het van zijn waarde beroofde en miskende individu onze graaicultuur ontwikkeld, een cultuur waarin de begrippen creativiteit en vrijheid zijn vervangen door uniformiteit en hebzucht. Want wat is er nog democratisch aan een samenleving waarin een elite zich mag verrijken terwijl iemand met het minimuminkomen dubbel wordt belast, via de BTW en ook nog eens via de loonbelasting? Eerlijker zou het zijn als iemand pas boven het minimum - of boven modaal - voor elke volgende 10.000 p/jr 1 % meer belasting verschuldigd zou zijn, dan is bij een jaarinkomen van een miljoen vanzelf een schijf van 100 % belastingheffing bereikt.

Maar dat willen de zakkenvullers en de graaiers niet. Daarom wil de regering een vlaktaks, al was het maar om de bankiers te vriend te houden, daar moeten ze immers geld lenen (de staatsschuld). En men wil controle; zie boven. Dat belastingvrije minimum komt er dus nooit.

Tenzij, misschien, als de kieswet wordt gewijzigd. Een wijziging waarbij niet meer op meelopers en tassendragers wordt gestemd, maar op individuen, op personen in plaats van op lijsten. Niet op een individu als egocentrische graaier, dat negatieve individualisme bedoel ik natuurlijk niet, maar op een individu als iemand die de vrijheid krijgt om te staan voor wat hij zegt.

Maar ook dat zal er nooit komen, althans niet vanzelf, want dan kan de politicus die jarenlang de juiste tassen droeg, de juiste partij-kreten uit zijn hoofd leerde en de juiste hielen likte, wel inpakken. Daarom is protest noodzakelijk."

Aldus wordt niet alleen op het Beursplein en op Wall Street maar ook hier in Werkendam geprotesteerd.

Uw columnist, V.L.